# Ποιός είναι ο Ιησούς;

# Προφητεύτηκε από τον:

### Δανιήλ

Και είδα σε οράματα της νύχτας, και ξάφνου, ένας σαν Υιός ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού, και έφτασε μέχρι τον Παλαιό των ημερών, και τον έφεραν μέσα, μπροστά του. Και του δόθηκε η εξουσία, και η δόξα, και η βασιλεία, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη, και οι γλώσσες· και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει, και η βασιλεία του, η οποία δεν θα φθαρεί. Δανιήλ 7:13-14

#### Ησαΐα

Επειδή, παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας, και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του. Και το όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας Ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Ησαΐας 9:6-7

Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε από τον Κύριο διαμέσου τού προφήτη,που έλεγε: "Η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ" - που ερμηνευόμενο σημαίνει: Μαζί μας είναι ο Θεός. Ματθαίος 1:22-23

# Λατρεύεται από:

### Τους Μάγους

Και εκείνοι, αφού άκουσαν τον βασιλιά, αναχώρησαν, και ξάφνου, το αστέρι, που είχαν δει στην ανατολή, προπορευόταν απ' αυτούς, μέχρις ότου, φτάνοντας, στάθηκε επάνω εκεί όπου ήταν το παιδί. Και καθώς είδαν το αστέρι, χάρηκαν με χαρά υπερβολικά μεγάλη. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν. Ματθαίος 2:9-11

### Τους μαθητές Του

Και ο Ιησούς απλώνοντας αμέσως το χέρι, έπιασε τον Πέτρο, και του λέει: "Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες;" Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν, λέγοντας: "Αληθινά, είσαι ο Υιός τού Θεού". Ματθαίος 14:31-33

Και οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Ιησούς. Και αφού τον είδαν, τον προσκύνησαν. Ματθαίος 28:16-17

Και τους έφερε έξω, μέχρι τη Βηθανία, και καθώς σήκωσε τα χέρια του ψηλά, τους ευλόγησε. Και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε απ' αυτούς, και ανυψωνόταν προς τον ουρανό. Κι αυτοί, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Λουκάς 24:50-53

### Τις γυναίκες που τον είδαν σταυρωμένο

Και αφού βγήκαν γρήγορα από το μνήμα, με φόβο και μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου, ο Ιησούς τις συνάντησε, λέγοντας: "Χαίρετε". Και εκείνες, αφού πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του, και τον προσκύνησαν. Τότε, ο Ιησούς λέει σ' αυτές: "Μη φοβάστε". Ματθαίος 28:8-10

www.tracts.com/Greek.html

# Δηλώσεις από:

### Τους εχθρούς του Ιησού

Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτούς: Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται, και εγώ εργάζομαι. Γι' αυτό, λοιπόν, οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή, όχι μόνον παρέβαινε το σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεό. Ιωάννης 5:17-18

Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, απάντησαν στον Πιλάτο: "Εμείς έχουμε νόμο, και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, επειδή έκανε τον εαυτό του Υιόν τού Θεού". Ιωάννης 19:7

### Τον Απόστολο Πέτρο

Λέει σ' αυτούς: Εσείς, όμως, για ποιον με λέτε ότι είμαι; Και αποκρινόμενος ο Σίμωνας Πέτρος, είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός τού ζωντανού Θεού. Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: "Μακάριος είσαι, Σίμωνα, γιε τού Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου, που είναι στους ουρανούς". Ματθαίος 16:15-17

### Τον Απόστολο Θωμά

Ενώ οι θύρες ήσαν κλεισμένες, έρχεται ο Ιησούς, και στάθηκε στο μέσον, και είπε: "Ειρήνη σε σας". Έπειτα, λέει στον Θωμά: "Φέρε εδώ το δάχτυλό σου, και δες τα χέρια μου, και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός". Και ο Θωμάς αποκρίθηκε, και είπε σ' αυτόν: "Ο Κύριός μου, και ο Θεός μου". Ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: "Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες. Μακάριοι όσοι δεν είδαν, και πίστεψαν". Ιωάννης 20:26-29

### Τον Ίδιο τον Ιησού

Και όλοι οι Ιουδαίοι ρώτησαν: "Εσύ, λοιπόν, είσαι ο Υιός τού Θεού"; Και εκείνος είπε σ' αυτούς: "Εσείς λέτε σωστά ότι εγώ είμαι". Λουκάς 22:70

"Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα". Ιωάννης 10:30

"Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα". Ιωάννης 14:9

# Who is Jesus?

# Worshiped by:

### Statements by:

# Prophesied by:

#### Daniel

In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Daniel 7:13-14

#### Isaiah

For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. Isaiah 9:6-7

All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet Isaiah: "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel" - which means, "God with us." Matthew 1:22-23

#### The Wise Men

After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him.

Matthew 2:9-11

### His disciples

Immediately Jesus reached out his hand and caught Peter. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." Matthew 14:31-33

Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him. Matthew 28:16-17

When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. Luke 24:50-53

#### The women who saw him crucified

The women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid." Matthew 28:8-10

#### Jesus' adversaries

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My Father is always at his work to this very day, and I, too, am working." For this reason the Jews tried all the harder to kill him; not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. John 5:17-18

The Jews insisted to Pilate, "We have a law, and according to that law he must die, because he claimed to be the Son of God." John 19:6-7

### The Apostle Peter

Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Matthew 16:15-17

### The Apostle Thomas

Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you!" Then he said to Thomas, "Put your finger here; see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God!" Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed." John 20:26-29

#### Jesus Himself

The Jewish religious leaders all asked, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am." Luke 22:70

"I and the Father are one." John 10:30

"Anyone who has seen me has seen the Father." John 14:9

www.on-tract.com